



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1241

Λαμία, 31^η Δεκεμβρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2024

ΣΥΜΕΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

*Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Άγιοι Πατέρες
Όσιώτατοι Μοναχοί και Όσιώτατες Μοναχές
Άγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ
Πολυαγαπημένα μου πνευματικά παιδιά*

Βρισκόμαστε οκτώ ημέρες μετά την Γέννηση του Κυρίου ήμων Ιησοῦ Χριστού και ή Αγία μας Έκκλησία έχει όρισει σήμερα, όπως και οκτώ ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού, να μάς προσφέρει άλλη μία Δεσποτική Έορτή, άμεσα συνδεδεμένη τόσο με την προλαβούσα Δεσποτική έορτή, όσο και με αυτήν που έπεται.

Το Άγιο Πάσχα, οκτώ ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού, έρχεται ή Δεσποτική Έορτή της σωτηριώδους όμολογίας του Άποστόλου Θωμά, για να επιβεβαιώσει με την αγία ψηλάφισή του την πραγματικότητα του γεγονότος και του μυστηρίου του Σταυρού και της Ανάστασης. Η έορτή του Αντίπασχα επιβεβαιώνει ότι το πληγωμένο Σώμα του Χριστού είναι το Σώμα του Αναστάντος Κυρίου.

Τα Άγια Χριστούγεννα, οκτώ ημέρες μετά την Γέννηση του Χριστού, έρχεται σήμερα ή Δεσποτική Έορτή της Περιτομής του Κυρίου, για να επιβεβαιώσει την τέλεια ένανθρώπηση του Χριστού, την πραγματικότητα ότι ό τέλειος Θεός καταδέχτηκε να γίνει και τέλειος άνθρωπος, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, που καταδέχτηκε να υποβληθεί στο άτιμωτικό ιουδαϊκό έθιμο της περιτομής.

Συγχρόνως ή σημερινή έορτή συνδέεται και με την άμέσως έπόμενη Δεσποτική Έορτή των Αγίων Θεοφανείων, ή όποία ακολουθεί σε λίγες ήμέρες. Γι' αυτόν τον λόγο οί πατέρες της Έκκλησίας μας χαρακτηρίζουν την έορτή της Περιτομής ως "τύπον του βαπτίσματος του Κυρίου".

Και οί τρεις λοιπόν αυτές δεσποτικές έορτές συναποτελούν το βασικό τρίπτυχο του έόρτιου μηνύματος του Αγίου Δωδεκαημέρου, που είναι ή Ένσάρκωση και ή ύλοποίηση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία του κόσμου.

Παράλληλα ή Αγία μας Έκκλησία σήμερα έορτάζει την μνήμη ένός εκ των μεγάλων πατέρων της Έκκλησίας μας, του Μεγάλου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας, ό όποιος το έόρτιο μήνυμα του Αγίου Δωδεκαημέρου όχι άπλως το διατύπωσε θεολογικά στις συγγραφές του με άριστοτεχνική ακρίβεια, αλλά συγχρόνως και το βίωσε στην ποιμαντική του διακονία άνόθευτα και άνθεντικά μέσα στο διάβα της σύντομης ζωής του.

Σήμερα όμως είναι και μία ήμέρα δοξολογίας και εύγνωμοσύνης για όλους μας, καθώς εισερχόμεθα σε ένα νέο έτος, το 2024, και μās δίδεται ή δυνατότητα όχι μόνο άπολογισμού των πεπραγμένων μας το παρελθόν έτος 2023, αλλά κυρίως σχεδιασμού, στοχασμού και προγραμματισμού για το 2024.

Πολλά είναι αυτά, τα όποια ό καθένας μας μπορεί να σκεφτεί σε προσωπικό επίπεδο σε σχέση με τα προβλήματα, που αντιμετώπιζει, τις δυσκολίες που διαχειρίζεται, αλλά και άνάλογα με τις άτομικές του ιδιαιτερότητες.

Υπάρχουν όμως και **προκλήσεις σε συλλογικό επίπεδο**. Στο πεδίο της κοινωνίας των πολιτών. Στην άνοιχτή διαβούλευση, που συντελείται με ποικίλους τρόπους άμεσης και έμμεσης έπικοινωνίας.

Καλούμεθα να τοποθετηθούμε για τις άποφάσεις που θα λάβουμε το 2024, και πολλώ δε μάλλον για θέματα, τα όποια μπορεί να καθορίσουν και το μακροπρόθεσμο μέλλον της κοινωνίας μας.

Πολλά τα θέματα στις πρώτες σελίδες στο κοινό μας σημειωματάριο. Πανθομολογείται για παράδειγμα ότι υπ' αριθμόν ένα ζήτημα της έλληνικής κοινωνίας, έθνικό θέμα έχει χαρακτηριστεί, είναι και το δημογραφικό πρόβλημα και δη ή ύπογεννητικότητα.

Έν αγάπη πολλή θέτω στην καλοπροαίρετη σκέψη σας ένα μόνο άπλοϊκό έρώτημα:

Άμφιβάλλει κανείς, και ιδίως από όσους άναγνωρίζουν ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι όντως έθνικό πρόβλημα, ότι για την αντιμετώπισή του όφείλουμε παντοιοτρόπως να στηρίξουμε την ύγιή παραδοσιακή οικογένεια, την οικογένεια που δημιουργεί ή άληθινή αγάπη ένός πατέρα και μίας μητέρας και κομίζει στην κοινωνία όχι μόνο την βιολογική πολυκαρπία, αλλά και την αγαπητική καλλικαρπία, μέσα από ένα οικογενειακό περιβάλλον θαλπωρής, καλοσύνης και άλληλοσεβασμού;

Ποιά αξιολόγηση και σοβαρή στήριξη παρέχεται ἐπὶ παραδείγματι σήμερα σὲ μία πολύτεκνη οἰκογένεια, πὸν πασχίζει νὰ σταθεῖ ὀρθία μὲ τόσα προβλήματα πάσης φύσεως;

Πόσο ἄραγε εἶναι εἰλικρινὲς ὅτι ὄντως προτεραιότητά μας εἶναι ἡ στήριξη τῆς οἰκογένειας καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ὑπογεννητικότητας;

Τί μᾶς δείχνει τὸ θεματολόγιο τῆς ἐπικαιρότητας;

Τελικὰ μᾶς ἐνδιαφέρει πραγματικὰ τὸ δημογραφικὸ ἢ κοροϊδεύουμε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους;

Ἐκτὸς ἀπὸ εὐχολόγια, διακηρύξεις καὶ διαπιστώσεις, μήπως εἶναι ὥρα νὰ σταματήσουμε νὰ αὐτοαναιρούμαστε μὲ ἀντιφατικές μεταξὺ τους ἐπιλογές μας;

Ἀντίστοιχα ἐρωτήματα εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τὰ θέσουμε μὲ εἰλικρίνεια καὶ γιὰ πολλὰ ἀκόμη ζητήματα, πὸν ἀπασχολοῦν τὴν πραγματικὴ κοινωνία τῶν πολιτῶν καὶ στὰ ὁποῖα θὰ κληθοῦμε μέσα στὸ 2024 νὰ λάβουμε θέση.

Οἱ θέσεις μας καὶ οἱ ἀποφάσεις μας θὰ μᾶς κρίνουν ὅλους μας ἀνεξαιρέτως, καὶ ἀσφαλῶς αὐτὸ ἰσχύει πρῶτα καὶ γιὰ ἐμένα τὸν ἴδιο, τὸν ἐπίσκοπό σας.

Θὰ κριθοῦμε, ὄχι στὸ χρηματιστήριό τῆς μόδας καὶ τῆς πρόσκαιρης ἐπικοινωνιακῆς καταιγίδας ἢ τῆς λεγόμενης «πολιτικῆς ὀρθότητας», ἀλλὰ στὶς ἀπαντήσεις, πὸν θὰ δίνει ἡ ζωὴ ἢ ἴδια καὶ σὲ ἐμᾶς καὶ στὶς ἐπόμενες γενεές, μὲ βάση τίς ἐπιλογές, πὸν θὰ κάνουμε.

Εὐχομαι νὰ ἀποδειχθοῦμε ἄξιοι τῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν ἐπιλογῶν μας.

Μὲ αὐτὲς τίς ἀπλὲς σκέψεις, σᾶς κατασπάζομαι, εὐχόμενος σὲ ὅλους σας κάθε εὐλογία καὶ χάρις παρὰ Κυρίου στὴν ζωὴ σας.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2024

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Φθιώτιδος Συμεών
Ὁ Φθιώτιδος Συμεών

Σημείωση γιὰ τὸν Ἐφημέριο: Νὰ ἀναγνωσθεῖ τὴν Δευτέρα 1 Ἰανουαρίου 2024, κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ, ἀντὶ ἄλλου κηρύγματος.